



De Onze-Lieve-Vrouwe-toren, alom bekend als de Peperbus

# ZWERVERN DOOR ZWOLLE

Het kaartje van het historisch centrum belooft al veel. Een zespuntige ster omsloten door een brede gracht. Dit kan weleens een goed bewaard vestingstadje zijn. En of Hanzestad Zwolle dat is! Gelegen tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht werd het ooit schatrijk met de handel. Wij gingen op een mooie winterse dag op verkenningstocht, met de fiets én te voet.

TEKST EN BEELD: ED LODEWIJKS

De nauwe band van Zwolle met het water ontdekken we direct als we naar het zuiden fietsen, naar het buitengebied. Boven op de dijk kijken we uit over de IJssel met zijn brede uiterwaarden, in deze februarimaand goed gevuld met water. In de verte glinstert de markante, rode IJsselbrug in de zon. Het is heerlijk winterweer. Leuk dat veel mensen er, net als wij, opuit zijn getrokken.

## LEVENSADEERS

Schilderachtig hier. Een boer voert in het weiland ferme scheppen hooi aan zijn ruig uitziende koeien. Aan de overkant van de rivier zien we de ranke contouren van Hattem, een van de acht Hanze-zustersteden van Zwolle. Een stukje verderop steken de enorme kale takken van stokoude bomen als zwart kant af tegen de blauwe lucht. Dan doemt een van de vroegere levensaders van de stad op, de Willemsvaart. Begin negentiende eeuw gegraven in opdracht van 'kanalenkoning' Willem I. De monumentale Katerveersluizen zorgden ervoor dat de schepen de stad vanaf de rivier konden bereiken. Leuk om overheen te fietsen.

‘Wat heerlijk om door de middeleeuwse straatjes te slenteren’

## BLAUWER DAN BLAUW

En zo genieten we al trappend nog een poosje van de wisselende vergezichten vanaf de dijk, totdat een landweg ons definitief van de rivier afbuigt. Om vervolgens – even de knop om – de grote Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen te doorkruisen, met alleen hier al zo'n 20.000 bewoners. Een paar kilometer de drukte in – heel fietsvriendelijk overigens – om vervolgens in de stilte van het Westerveldse bos terecht te komen. Nog meer natuur volgt. Eerst langs het Zwarte Water, ook een oude scheepvaartroute, en dan in Buitenlanden Langenholte, het buitendijkse weidelandschap van de Overijsselse Vecht, dat bij hoog water deels overstroomt. Het winterlandschap hier is fascinerend. De verdorde rietkragen ritselen in de wind, met op de achtergrond het blauwer dan blauwe water. Wat zal het hier ook fantastisch zijn als er ijs ligt.

We zijn nu bezig aan de laatste kilometers en komen meer en meer in de bewoonde wereld terecht. Eindpunt

### FIETSEN

Knooppuntenroute: 30 km  
Knooppunten: 65, 17, 92, 16, 02, 05, 63, 64, 67, 47, 49, 48, 66, 65. Extra: kort rondje langs de gracht om het historisch hart heen

### ETEN EN DRINKEN

Brasserie De Hofvlietvilla, leuk restaurant in rietgedekte stadsvilla uit 1928, [www.hofvlietvilla.nl](http://www.hofvlietvilla.nl)

Lunchcafé Villa Suikerberg naast de Fundatie, met gezellig terras, [www.villasuikerberg.nl](http://www.villasuikerberg.nl)

### SLAPEN

Bilderberg Grand Hotel Wientjes Zwolle, sfeervol hotel in voormalige burgemeesterswoning, [www.bilderberg.nl](http://www.bilderberg.nl)

### ZIEN EN DOEN

Museum de Fundatie, markant gebouw met omvangrijke vaste collectie en wisselexposities beeldende kunst, [www.museumdefundatie.nl](http://www.museumdefundatie.nl)

Herman Brood Museum & Experience, [www.hermanbroodmuseum.nl](http://www.hermanbroodmuseum.nl)

### MEER INFORMATIE

[www.visitzwolle.nl](http://www.visitzwolle.nl)  
[www.visithanzesteden.nl](http://www.visithanzesteden.nl)

Schilderachtig hier  
aan de IJssel



Singelgracht met  
oude stadswal!



'Bling bling ei' op  
Museum De Fundatie



Brug naar het  
Noordereiland



is fietsknooppunt 65 op de Singelgracht, waarvan we zijn gestart vanuit onze uitvalsbasis om de hoek, Grand Hotel Wientjes. Deze statige, negentiende-eeuwse burgemeesterswoning maakt duidelijk hoe belangrijk de stad vroeger moet zijn geweest. Daarvan getuigt ook een oneindige rij monumentale herenhuizen aan de singel.

### DE PEPERBUS

Voor een indruk in vogelvlucht lijkt het ons leuk om nog even een kort rondje buitenom het oude centrum langs de stadsgracht te fietsen. Zo komen we langs de imposante Sassenpoort uit 1406, onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur. Vanaf het zadel ook niet te missen is de 75 meter hoge Onze-Lieve-Vrouwetoren, alom bekend als de Peperbus. Hoe treffend! Dat geldt ook voor 'het ei', een bijnaam van het dak van een ander stadsicoon, Museum de Fundatie. Want de 55.000 geglazuurde blauwe tegeltjes liggen in de vorm van een enorm ei boven op het voormalige Paleis van Justitie. Uitbundig blinkend in de zon vandaag.

### BOEKEN IN DE KERK

We gaan te voet verder, het oude centrum in. Wat heerlijk om door de smalle, middeleeuwse straatjes te slenteren, langs de gerestaureerde pakhuizen, over het Grote Kerkplein met zijn Sint-Michaëlskerk. En door de Diezerstraat met zijn vele originele en chique winkels én prachtige art-nouveau- en jugendstilgevels, waaronder die van de voormalige apotheek het Witte Kruis. Indrukwekkend zijn ook de stukken stadsmuur die behouden zijn gebleven, sommige zelfs met toren en al. Echt verrassend is boekhandel Van der Velde Boeken, gevestigd in de voormalige Broerenkerk. En we gaan natuurlijk even naar het Herman Brood Museum & Experience, waar de herinnering aan deze markante Zwolse muzikant in leven blijft.

### LEVENDIG

We steken over een stijlvolle houten ophaalbrug tot slot nog even de gracht over naar het Noordereiland. Vanaf hier hebben we een prachtig uitzicht op het water en de oude stadsmuur. Op het eiland zit ook Zwolles toprestaurant De Librije in het Spinhuis, de voormalige vrouwengevangenis. Nieuwsgierig nemen we even een kijkje in Librije's Winkel om de luxe sfeer te proeven. Zwolle heeft sowieso een enorm arsenaal aan restaurants, bars en terrasjes. Echt een hele levendige, sfeervolle stad, ook op deze winterse dag.

## FIETSWEEKENDJE WEG

Verrassing!  
Boekwinkel in  
oude kerk



Terras in stijl langs de  
Sint-Michaëlskerk

